

bespreking Cicero

Laus philosophiae

O vitae philosophia dux,
o virtutis indagatrix
expultrixque vitiorum !
Quid non modo nos,
sed omnino vita hominum sine te esse potuisset ?

Tu urbes peperisti,
tu dissipatos homines in societatem vitae convocasti,
tu eos inter se primo domiciliis,
deinde coniugiis,
tum litterarum et vocum communione iunxisti,

tu inventrix legum,
tu magistra morum et disciplinae fuisti;

ad te confugimus,
a te opem petimus,
tibi nos, ut antea magna ex parte,
 sic nunc penitus totusque tradimus.

Est autem unus dies bene *et* ex praceptoribus tuis actus
peccanti immortalitati antependorus.

Cuius igitur potius opibus utamur quam tuis,
quae et vitae tranquillitatem largita nobis es
et terrorem mortis sustulisti ?

duidelijk een retorisch opgesmukte
tekst, zoals kan verwacht worden van
een auteur die zijn ganse actieve
carrière aan retorica heeft gewijd!

O: anafoor (?)
chiasme

vita hominum: wellicht wat overdreven:
hyperbool
retorische vraag

drieledig – kwantitat. climax
(*tu-* anafoor)
inwendige drieledigheid, kwantitat. climax

parallel
(*tu-anafoor*)

variatio in driledigheid

et is explicatief

retorische vraag
et: polysyndeton